

Houtzaagmolen De Jager

Actualiteiten

Na een drukke zomer is september doorgaans een stuk rustiger, maar dit jaar was dat niet het geval. De drukte zette voort door de verschillende evenementen in het dorp en de bezetting in Het Molenhuis. 10 en 11 september was het monumentenweekend met diverse activiteiten in het dorp. Beide dagen was de molen geopend en konden we op veel bezoek rekenen, al hield de wind niet over.

De week erna was de Woudsender reünie georganiseerd en ook dat zorgde voor extra drukte op de molen. Tot slot is het renoveerde Molenhuis alle weekenden bezet met gasten en die bezoeken dan ook graag de molen. Bijgaande foto werd gemaakt op een mooie zaterdagavond.

Naast de vele bezoekers werd er af en toe ook gezaagd. Onder andere een plataan moest het ontgelden en dat leverde een mooie stapel planken op. De planken gaan terug naar de eigenaar van de stam.



Eiken balk opgehaald voor molen in Joure

Nog voor de zomer zaagden we een dikke eiken stam tot een balk van 3,8 meter lang en 60 bij 45 cm dik. Deze balk is bedoeld als windpeluw (balk in de kap) voor Penninga's Molen in Joure. Eerder hebben we een dergelijke balk gezaagd voor eigen gebruik, maar deze balk krijgt dus ook een mooie bestemming.

De balk lag al enige tijd in de molen en dus werd het hoogtijd dat het molenmakersbedrijf 'm kwam ophalen. Dat is nog niet zo simpel, omdat we de balk moeilijk op de kar kunnen laten vallen vanuit de molen. Dus kwam Marc met de tractor van zijn oom aanzetten om te ondersteunen. Daarmee werd het een koud kunstje om de balk op de kar te krijgen. Nu hebben wij weer ruimte in de molen.



Meubels van de molen

Naast het werk op de molen gaat het klussen in de werkplaats ook volop door. De meeste vrijwilligers hebben inmiddels hun specialiteiten in het maken van meubeltjes. Lourens staat vaak garant voor de grotere klussen en leverde onlangs weer een prachtig tafelblad af. De ijzeren poot maakt het vervolgens helemaal af!

Tot de volgende.

Arjan Reekers

