

Kopij over houtzaagmolen De Jager (mei 2013)

De afgelopen maand was er een van allerhande feestdagen. We kunnen proberen ons eraan te onttrekken, maar soms hebben de organisatoren een overtuigende reden voor een vergadering. Zo werd Jan Coppens gevraagd voor een bijeenkomst op 26 april in het gemeentehuis te Joure over de Skarrenmoune in verband met uitbreidingsplannen van de zuivelfabriek in Scharsterbrug. Na korte tijd kwam de aap uit de mouw en verhuisde het gezelschap naar de raadzaal waar burgemeester Mary Looman acht inwoners mocht mededelen dat *het Hare Majesteit had behaagd...* Jan werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau als bewijs van dank voor de vele belangrijke werkzaamheden ten dienste van de molens en het skûtsje van Joure. Dat straalt natuurlijk ook af op de houtzaagmolen in Woudsend en daarom bij dezen ook de hartelijke felicitaties van de collega's van De Jager die al wel eerder wisten dat er "iets" broeide.



(Foto: Douwe Zwaga, MarrenNijs.nl)

De inhuldiging van de nieuwe koning had op zich niets te maken met de molen, maar de vrije dag bood wel de gelegenheid een nieuwe partij stammen dichterbij de sleephelling te krijgen. Een serie mooie eiken en iepen stammen uit het Gaasterland waren een week eerder tijdelijk neergelegd op het terrein van de firma Nagelhout. Hun vriendelijke medewerking bood een oplossing nu de plaatsing van nieuw straatmeubilair het onmogelijk maakt de vroeger gebruikte methode te hanteren. De loswal en de hoek van de Eewal bij het balkgat zijn nu bezet en onbruikbaar als (tijdelijke) bomenparkeerplaats.



De hulp van de firma Nagelhout ging nog veel verder. We hoefden de stammen niet te water te brengen en ze als vlot - of hangend aan een boot - naar de molen te slepen. Later zou blijken dat zulks een heel zware klus zou zijn geweest: alle iepen zijn zinkers! Op een zolderschuit met een fikse hydraulische kraan werden de bos hout voor de deur afgeleverd. Bij aankomst om acht uur lag de zolderschuit met alles erop en

eraan al naast de molen. De iepen zijn neergelegd in het eerste vak van het balkgat bij de Eewal. De lange dikke eiken kregen drijvend een plek aan de hellingzijde. Zo ongeveer op het moment dat de klok van de Hervormde kerk luidde als melding van de ondertekening van de abdicatie van koningin Beatrix waren alle stammen gelost en kon de zolderschuit met de sleepboot achteruit terugvaren door de brug. Nog dezelfde dag werden de eiken met de molen uit het water getrokken. Ook de pinksterbloemen komen razendsnel op, maar dat gaat zonder hulp van De Jager.

Voor de volledigheid melden we dat we tussendoor twee grove dennen die heel veel jaren in het grote balkgat aan de Ee hebben gelegen, zijn verzaagd tot prachtige anderhalf duimse planken. In een ervan zaten nog resten van de spijkers en krammen waarmee ze ooit waren gecombineerd tot een vlot. Aan de buitenkant was alleen maar een wondbobbels te zien met wat roest; al het ijzer was opgelost in het water.



Sipke Koning heeft vier nieuwe zeilen voor De Jager gemaakt. De oude zeilen waren niet door armoe zo ontzettend erg versleten en opgelapt als te zien is op sommige oude molenfoto's. maar de weerinvloeden hadden ze zo langzamerhand wel zo dun gemaakt als oude, slappe vaatdoeken. Bij de witte zeilen kon je er haast doorheen kijken.



Nieuwe zeilen ophangen, is zo iets als tegen de wind in behangen. Goed vasthouden dus bij het klimmen en hulp door Arjan vanuit het stormluik (vóór in de kap).

Tegen de helderblauwe lucht staat De Jager er weer fris en fruitig bij!